

trachtte in een der boomen te vliegen. En toen ze nu den flamingo gevangen had, was het gevecht gedaan en waren de beide egels nergens te vinden. «Maar het doet er niet veel toe», dacht Alice, «daar alle bogen aan dezen kant van het veld verdwenen zijn». Daarom nam ze den vogel



onder den arm, opdat hij niet weer ontsnappen zou en ging toen weer terug om nog een beetje te praten met haar vriend. Weer bij de Kat gekomen, zag ze tot haar verrassing, hoedieomringd was door een groote menigte. Er was twist ontstaan tusschen den beul, den Koning en de Koningin, die allen tegelijk praatten, terwijl de anderen, blijkbaar lang niet op hun gemak, geen woord zeiden. Zoodra Alice verscheen, wendden zich de drie twistenden tot haar om hun geschil te beslechten. Ze verdedigden hun verschillend standpunt, maar daar ze allen tegelijk spraken, viel het Alice zeer moeilijk ze te volgen en te begrijpen.

De
afslaa
men
zoo i
leeftij

De
had,
geen

De
als er
dan g
niema
laatst
bijzon

Ali
aan o

«D
den l
als e

Zo
te ver
terug
deze,
te loo
van h